



Excelsior Woerden

# Jeugdactiviteit

Op **8 juni 2013** was het dan zover! Ja, de jeugdleden tot en met 16 jaar gingen opstap ter gelegenheid van het **100 jarig bestaan van Excelsior**. De jeugdcommissie had haar uiterste best gedaan om een leuk uitje te plannen naar Drievliet in Den Haag.



Zaterdagmorgen was het vroeg verzamelen bij het clubgebouw De Speeldoos, zodat we om 9.00u precies konden vertrekken. Omdat het een feestelijk jaar is mocht de commissie wat extra uitpakken en zijn we met de bus naar Den Haag vertrokken. Iedereen was in een goede stemming en ook het weer was heerlijk, de dag kon niet beter beginnen! In de bus heeft Astrid de laatste informatie medegedeeld en daarna werd er druk gecheckt in de tassen wat een ieder voor lekkere dingen bij zich had. En zoals we ook samen muziek maken werd er ook samen gedeeld met al het lekkers uit de tassen! TOP!

We kwamen ruim op tijd aan bij het park waar we zelfs even moesten wachten totdat we naar binnen mochten. Een goed moment om even een groepsfoto te maken! In het park zijn we eerst naar onze verzamelplaats gegaan, waar we onze spullen konden neerleggen en waar altijd iemand van de leiding aanwezig was. Super geregeld! In de bus waren al de groepjes gemaakt en konden we van start in het park. Moeilijk hoor, waar zullen we beginnen? Het park is niet al te groot, dus we hadden genoeg tijd om alles te bezoeken en zelfs in de favoriete attracties konden we zelfs meerdere malen! Natuurlijk werd er ook tijd gemaakt voor de lunch en een versnapering tussendoor. De afsluiter voor deze dag was heerlijk patat met een frikadel of kroket en een frisje. Dat was smullen na zo'n intensieve dag met attracties en voor de papa's en mama's heel handig, want we hoefden thuis niet meer te eten.



Het einde van de dag naderde en opweg naar de uitgang zijn we nog even met twee piraten op de foto gegaan! In de bus werd er druk nagepraat over alles wat we hadden gedaan en nee we waren nog niet moe hoor! Bij aankomst bij De Speeldoos werden we opgewacht door de ouders en werd de jeugdcommissie bedankt voor de leuke dag. Al met al een super beleving die we met elkaar hebben beleefd!

Namens de jeugdcommissie, Menno – Astrid – Arina, super bedankt voor jullie bijdrage en inzet tijdens dit uitje! En natuurlijk niet te vergeten onze jarige vereniging voor sponsoring van het uitje!

We hebben een kleine impressie gemaakt van leuke foto's!

P.s. Nu zijn er heel veel foto's gemaakt en voor degene die mee zijn geweest is het vast leuk om ook deze te hebben! Wil je ze allemaal ontvangen stuur dan een email naar [arinaburggraaff@hotmail.com](mailto:arinaburggraaff@hotmail.com) onder vermelding van 'foto's Drievliet Excelsior'.

Foto's Drievliet Jeugd Excelsior!



P.s. Nu zijn er heel veel foto's gemaakt en voor degene die mee zijn geweest is het vast leuk om ook deze te hebben! Wil je ze allemaal ontvangen stuur dan een email naar [arinaburggraaff@hotmail.com](mailto:arinaburggraaff@hotmail.com) onder vermelding van 'foto's Drievliet Excelsior'.